



Lesideeën bij *De heks van de bibliotheek*

Tekst van Christien Boomsma en omslag door Mario van Brakel

Deze lesbrief hoort bij het boek *De heks van de bibliotheek* (10+). Het spannende verhaal gaat over Filou, die op een dag een oude vrouw vindt op de zolder van een oude kerk. Als ze die vrouw probeert te helpen, belandt ze in een magische wereld, waarin vrouwen de baas zijn en de mensen een heilige boom aanbidden.

Het magische Udana is natuurlijk verzonnen. Maar hoe vreemd is zo'n wereld werkelijk? Is het ondenkbaar dat mensen een boom aanbidden, of dat vrouwen de baas zijn? De les geeft de kinderen een goed beeld over verschillende soorten tradities en culturen.



ISBN 978 90 5116 136 6
Prijs € 14,95

Voorlezen

Lees pagina 48 – 56 voor van *De heks van de bibliotheek*

Filou heeft de Sleutelsteen gevonden die de poort tussen onze wereld en het magische Udana kan openen. Maar per ongeluk opent ze zélf een poort en ze valt erdoorheen.

Schrijven

Eigen wereld maken

De magische wereld van Udana is verzonnen. Juist een verzonnen wereld kan heel spannend zijn. Want je kunt hem precies zo maken als je zelf wilt.

- Laat de kinderen een eigen wereld bedenken en deze vervolgens beschrijven. Laat ze nadenken over:
 - Hoe zien de mensen eruit?
 - Wie is er eigenlijk de baas?
 - Hebben de mensen bijzonder gewoontes?
 - Wat leren de kinderen op school?



Kringgesprek

Voor ons is het heel normaal dat we elkaar een hand geven ter begroeting. We eten een biefstukje bij het avondeten en we houden een hond als huisdier. Maar in andere landen gaat het soms heel anders. In sommige islamitische landen mag een man een vrouw geen hand geven. In India beschouwen ze koeien als heilige dieren en in China kun je prima een stukje hondenvlees eten. Een schrijver die een wereld bedenkt, moet dus ook andere gewoonten verzinnen.

Vraag:

Filou wordt gevonden en door de ruiters meegenomen. Al snel ontdekt ze dat de mensen in Udana de magische Boom aanbidden (pagina 57) en dat mannen er niets te vertellen hebben. Als Filou in Udana terecht komt, is het meteen duidelijk dat ze in een ander land terecht is gekomen. Waaraan merk je dat?

Denk aan: het seizoen is veranderd, de taal, de kleding van Evianne, de begroeting door de hoofdman.

Vraag:

Zouden dit soort plekken echt kunnen bestaan?

Ook van Christien Boomsma:



ISBN 978 90 5116 076 5
Prijs € 14,95



Raar maar waar quiz

Is de stelling waar of niet?

1. In Azië hebben veel mannen een heel lange pinknagel. Dat doen ze omdat ze geloven dat het ze sterk maakt.



2. In China zijn mensen dol op eieren die een tijdlang in urine hebben gelegen. Daarvoor verzamelen ze de plas van jongetjes onder de tien jaar.



3. In Australië leren kinderen eerst in hun voeten te klappen. Die gewoonte is overgenomen van de Aboriginals die oorspronkelijk daar woonden.



4. De monniken uit Tibet mogen niets doodmaken. Zelfs geen vliegen of wormen. Ze geloven dat die worm of vlieg wel eens familie van je kan zijn.



Ook van Christien Boomsma:



ISBN 978 90 5116 175 5
Prijs € 14,95



5. In Rome en Parijs zijn bruggen waar stelletjes een hangslot aan hangen als bewijs voor hun liefde. De sleutel gooien ze weg.



6. In Griekenland moet je je bord kapot gooien als je lekker gegeten hebt. Anders is de gastvrouw héél verontwaardigd.



7. Amazones zijn leden van een stam uit Azië waar vrouwen de baas zijn. Mannen zijn er alleen maar om te bedienden.



8. Maori's groeten elkaar niet door een hand te schudden. Ze drukken hun neuzen in elkaars gezicht!



Ook van Christien Boomsma:



ISBN 978 90 5116 253 0
Prijs € 12,95



9. In Mali krijgt een baby eerst bloed te drinken, daarna wordt hij pas aan de borst gelegd. Daarvan wordt hij een echte krijger.



10. In Suriname mag je iemand geen zeep cadeau geven. Dan denkt iemand dat je vindt dat hij stinkt.



11. In Afrika woont een stam waar de meisjes schotels in hun lip dragen. Die schotels worden groter naarmate hun lip verder uitrekt. Dat vinden ze mooi.



12. Een pasgeboren baby van de Patakstam in Afrika krijgt een zakje met kruiden om zijn hals na de geboorte. Daarmee jagen ze boze geesten weg.



Gratis te downloaden via iTunes:
app bij het titelverhaal Spookbeeld.



Antwoorden raar maar waar quiz

- 1 Niet waar. Dat doen ze omdat het een teken is van rijkdom. Als je lange nagels hebt, ben je waarschijnlijk niet iemand die lichamelijk werk hoeft te doen.
- 2 Waar. In de stad Dongyang is het al jaren de traditie dat je urine aan de schoolpoort mag verzamelen. Daarna worden de eieren in urine gelegd en een eerste keer gekookt in de schelp. Vervolgens moeten ze gepeld worden en een dag én een nacht weken in de urine. Tot slot worden ze een laatste keer gekookt en smullen maar.
- 3 Niet waar. Klap eens in je voetjes is een spelletje dat veel ouders spelen met hun kinderen. Met Aboriginals heeft het niets te maken.
- 4 Waar. De Boedhisten geloven in reïncarnatie. Na je dood keert je ziel terug in een ander lichaam. Dat kan net zo goed het lichaam van een dier zijn als dat van een mens. Hoe beter je hebt geleefd, hoe 'hoger' het wezen is waarin je terugkeert.
- 5 Waar. In Rome hebben ze eind 2012 een van dit soort bruggen gesloten. De gemeente vond het erg lelijk staan. Bovendien, al die sloten wogen zo veel dat het te zwaar werd voor de brug.
- 6 Niet waar. Het verhaal is wel heel bekend. Dat komt omdat het afkomstig is van een begrafenisritueel. Mensen gooiden met borden om hun verdriet te uiten en om boze geesten weg te jagen. Tegenwoordig gebeurt het niet meer. Tenzij je de borden zelf betaald!
- 7 Niet waar. Er zijn wel heel veel verhalen over de Amazones uit de Grieks oudheid. De Grieken vertelden die verhalen. Amazones zouden leven in Noord-Turkije. Ze leefden samen met de Gargariërs, een mannenvolk. Ze hadden alleen contact met hen om kinderen te krijgen. Jongetjes bleven bij de Gargariërs, meisjes kwamen naar de Amazones. Ze vochten daar te paard. Ze zouden hun rechterborst afsnijden om beter te kunnen boogschieten.
- 8 Waar. De Maori's zijn trouwens niet de enigen. De Eskimo's doen het ook. Dit vanwege de kou!



Antwoorden raar maar waar quiz

- 9 Niet waar. Het drinken van bloed komt wel voor bij de Masai uit het oosten van Afrika. Zij tappen soms bloed af uit de hals van een gezonde koe. Die mengen ze met melk en dat is reuze voedzaam! Ze zorgen er dan wel voor dat de koe de eerste vier weken niet weer hoeft te bloeden. Dan heeft hij er geen last van.
- 10 Waar. Je mag een cadeau trouwens ook niet zomaar uitpakken. Mocht je het niet leuk vinden, dan mag je dat ook niet laten merken zodat je de gever niet beledigt. Wat cadeaus betreft: in Zwitserland probeer je het cadeaupapier heel te houden. Dan lijkt je minder hebberig.
- 11 Waar. De stam waar de meisjes dat doen heet de Mursi. Er zijn ook stammen waar vrouwen heel veel halsringen dragen, of zulke zware oorbellen dat hun oren ervan uitrekken. Het is maar wat je mooi vindt.
- 12 Niet waar. Heel veel stammen denken dat bepaalde planten een magische werking hebben of beschermen tegen geesten. Maar dit is verzonnen.

Tentoonstelling

Verzamel de 'werelden' die de kinderen in de vorige opdracht hebben gemaakt. Maak een 'tentoonstelling' over die andere wereld, door de kinderen dingen te laten tekenen en knutselen die ze eerder bedacht hebben. Denk aan: huizen, kleding, dieren, enzovoort.